

Zonnewijzer BSO



Hallo allemaal,

Ga jij met ons mee op expeditie van de Noordpool naar de Zuidpool? Misschien denk je alleen maar aan ijs en sneeuw als je dat hoort, maar het is meer dan dat! Wist je dat er ook veel verschillende dieren leven? Die kunnen prima tegen de kou!

Leer de verschillende dieren kennen, proef een heerlijk ijsbeerhapje en warm op met lekkere warme chocolademelk.

Dit en nog meer ontdek je tijdens dit kei-KOELe thema!

Warme winterse groeten van Daniëlle, Erika en Ilonka

Maandag 21 december



Noordpoldieren leren kennen

Wat weet jij allemaal over de ijsbeer of het rendier? Leer de dieren kennen die op de Noordpool leven met deze leuke spellen!

Dit spel spelen wij bij Beresterk.



Creative kerstcreaties

Vandaag maken we mooie kerststukjes! Dat staat gezellig tijdens de kerstdagen!

Nemen jullie zelf een bakje/schaaltje mee? Wij zorgen voor de rest!

Dinsdag 22 december



Ijsbeer hapjes

Een smakelijk hap... ijsbeer!? Inderdaad eten we ijsberen, maar geen zorgen, ze zijn niet zo koud als je verwacht. Dat wordt genieten!



Creative kerstcreaties

Vandaag maken we mooie kerststukjes! Dat staat gezellig tijdens de kerstdagen!

Nemen jullie zelf een bakje/schaaltje mee? Wij zorgen voor de rest!



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken

Zonnewijzer BSO



Kersthangers maken

Is er nog een plekje in de kerstboom? Vandaag maken we onze eigen hangers om de boom nog mooier te versieren!

Woensdag 23 december



Ijsbeer hapjes

Een smakelijk hap... ijsbeer!? Inderdaad vandaag eten we ijsberen, maar geen zorgen, ze zijn niet zo koud als je verwacht. Dat wordt genieten!



Glitterende ijspegels!

In de winter zie je af en toe ijspegels buiten hangen. Deze zien er betoverend uit! Wij maken onze eigen ijspegels voor het raam.

Donderdag 24 december

Vandaag sluiten wij om 16:00uur



Creatieve kerstcreaties

Vandaag maken we mooie kerststukjes! Dat staat gezellig tijdens de kerstdagen!

Nemen jullie zelf een bakje/schaaltje mee? Wij zorgen voor de rest!



Bouw een iglo

Vroeger woonden de Inuit in deze sneeuw hutten. Iglo's worden nu alleen nog gebruikt als de Inuit op jacht gaan. Wij bouwen er eentje van suikerklontjes.

Vrijdag 25 december

Eerste Kerstdag: vandaag zijn we gesloten. Vrolijk Kerstfeest!



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken