

Poldersprong BSO



Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!

Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder continent gaan we op avontuur in verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we ons rugzakje op de wereldkaart, precies in het land dat we die dag hebben bezocht! Zo vullen we de wereldkaart met onze rugzakjes vol belevenissen!

We starten onze wereldreis in Afrika, waar we in Marokko ons omtoveren tot echte **zandtovenaars**. Geen tijd om te blijven, want we gaan daarna direct door naar Egypte waar we **woestijndeeg** maken. Op woensdag komen we aan in Botswana waar we net als een **giraf niet kunnen dansen** en op donderdag gaan we in Zuid-Afrika een echte '**leuwenkop**' maken. We sluiten de week af in Madagaskar waar we het spel **drinken bij de waterpoel** spelen.

Groetjes,

Amy en Natascha

Maandag in Marokko



Kei-lekkere kamelen

Heb je wel eens een kameel geproefd? Deze groente- en fruitvariant kun je in ieder geval niet laten liggen. Ze zien er heerlijk uit en zo proeven ze ook!



De zandtovenaar

De grootste woestijn, de Sahara ligt voor een groot deel in Marokko. Je kunt zoveel leuks doen met zand! Ooit wel eens een filmpje van de zandtovenaar gezien? Speel zelf als zandtovenaar. Licht uit, spot aan en tekenen maar!

Vandaag eten we boterhammen met een gekookt eitje.



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken

Poldersprong BSO

Dinsdag in Egypte



Zanderig zandschilderij

We verven niet met verf maar met zand uit de woestijn! En natuurlijk met lijm, anders blijft het niet plakken op ons schilderij!



Woestijndeeg

Maak deeg dat je kunt gebruiken voor een zelfbedacht Egyptisch landschap. Speel er vervolgens met speelgoedfiguren in. Heerlijk!

Vandaag eten we boterhammen met divers beleg.

Woensdag in Botswana



Botswana in het klein

In Botswana vind je veel dieren. Maak met takjes, steentjes, modder, gras en alles wat je verder nog kan vinden in de tuin, Botswana in het klein. Laat je fantasie de vrije loop!



Een giraf kan niet dansen

Samen leren we verschillende dansstijlen en leren we onze eigen dans! Net als Gerard de giraf in het boek 'Een giraf kan niet dansen'.

Vandaag eten we boterhammen met divers beleg.

Donderdag in Zuid-Afrika



Leeuwenkop

Grrrrrww! Pas op, we maken een leeuw. Deze is niet zo heel gevaarlijk hoor, we maken er eentje met een vrolijk gezicht.



Giga lekkere giraf

Jullie hebben misschien weleens een giraf in het echt gezien. Wat een lange nek hebben ze he? Zo kunnen ze blaadjes eten uit hele hoge bomen. We proberen zo'n giraffenek na te maken. Proeven?

Vandaag eten we boterhammen met divers beleg.



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken

Poldersprong BSO

Vrijdag in Madagaskar



Geinige giraffen

Kennen jullie Melman de giraf uit de film Madagascar? We maken hem zelf na!



Drinken bij de waterpoel

Alle dieren in de jungle hebben dorst. Ze zijn onderweg naar de waterpoel om te gaan drinken. Maar zijn ze wel snel genoeg?

Vandaag eten we boterhammen met divers beleg.



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken