

Backpack je gek in Afrika - Koalaberen en Pandaberen

11 juli
t/m
15 juli



Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!

Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder continent gaan we op avontuur in verschillende landen. We starten onze wereldreis in Afrika, waar we in Egypte het **raadsel van Cleopatra** proberen op te lossen. Geen tijd om te blijven, want in Marokko gaan we kennis maken met de verschillende **reptielen** van dit land. Op woensdag komen we aan in Botswana waar we een **Afrikaans masker** maken en op donderdag spelen we in Zuid-Afrika **natuurvoetbal**! We sluiten de week af in Madagaskar waar we een **healthy lion** maken en de **Afrikaanse zonsondergang** na maken.

groetjes,

Teddy, Lilit, Sjors, Lisette, Asena en Djovah



Maandag in Egypte



Zwemmen

Neem vandaag je zwemspullen mee!



Het raadsel van Cleopatra

Heeft een kameel of een dromedaris nou twee bulten? Kan er wel iets groeien in de woestijn? En wat betekent een 'fata morgana'? Geef de goede antwoorden, ontcijfer de hiërogliefen en los het raadsel van Cleopatra op!

Lunch: Boterhammen

Dinsdag in Marokko



Sahara diorama

Weet jij wat een diorama is? Het is nét iets anders dan een normale kijkdoos. We maken een woestijnlandschap met dieren. **NEEM JE EIGEN SCHOENENDOOS MEE!!!**



Externe aanbieder: Reptielen presentatie

Een medewerker van Exotus Serpenti komt langs en geeft een unieke presentatie over reptielen.

Lunch: Marokkaanse pannenkoeken



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken

Backpack je gek in Afrika - Koalaberen en Pandaberen

11 juli
t/m
15 juli



Woensdag in Botswana



Afrikaans masker

Maskers spelen in heel Afrika een zeer grote rol. Iedere stam heeft zijn eigen masker. Vandaag ga je zelf zo'n masker maken!



Bij de beesten af!

De big 5 op bezoek op de BSO? Google zorgt ervoor dit het lukt! Doe je mee met deze toffe opdrachten? Het is echt bij de beesten af...!

Lunch: Broodje Botswanse knakworst

Donderdag in Zuid-Afrika



Natuurvoetbal

In Afrika maken ze vaak voetballen van losse materialen. We gaan buiten op zoek naar natuurlijke materialen om een potje te kunnen voetballen. Ga de challenge aan en maak een speelveld, doeltjes en een bal!



Indianenspel

Buiten zitten verschillende posten verstopt met een eigen kleur. Wij gaan die kleuren verzamelen. Pas op voor de schoonmaakspunten.

Lunch: Boterhammen

Vrijdag in Madagaskar



Afrikaanse zonsondergang

Afrikaanse kunst is vaak heel vrolijk en kleurrijk. Wij gaan hier zelf mee aan de slag! Welk dier loopt er door jouw zonsondergang?



Healthy Lion

Lion betekent leeuw! Kennen jullie het bekende Lion-snoepje? Een heerlijk tussendoortje met chocolade, crunchy stukjes en caramel. Wij maken hier de gezonde variant van!

Lunch: Boterhammen



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken