

Poldersprong BSO

Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!

Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder continent gaan we op avontuur in verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we ons rugzakje op de wereldkaart, precies in het land dat we die dag hebben bezocht! Zo vullen we de wereldkaart met onze rugzakjes vol belevenissen!

We starten onze wereldreis in Afrika, en we komen deze week door de landen Marokko, Egypte, Botswana, Zuid-Afrika en Madagaskar.

Kijk snel wat we allemaal gaan doen!

Groetjes,
Mike en Annemarie

Maandag in Marokko



Vliegend tapijt

Dek de tafel in Oosterse en sprookjesachtige sfeer met deze onderzetters die er uitzien als een Vliegend Tapijt!



1001 nacht smoothie

Doe jij mee met maken van een lekkere en gezonde 1001 nacht smoothie? De smoothie heeft prachtige kleuren en zit vol vitaminen.

we eten vandaag brood

Dinsdag in Egypte



Sahara diorama

Weet jij wat een diorama is? Het is nét iets anders dan een normale kijkdoos. We maken een woestijnlandschap met dieren.

Nemen jullie je eigen schoenendoos mee?



Mummie voetbal

Egypte staat bekend om de piramides en de mummies. Wij spelen mummie voetbal! Bij ieder tegendoelpunt verandert de keeper steeds meer in een mummie. Ingewikkeld hoor!

we eten vandaag brood



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken

Backpack je gek in Afrika - Grutto's

11 juli
t/m
15 juli

Poldersprong BSO

Woensdag in Botswana



Afrikaans masker

Maskers spelen in heel Afrika een zeer grote rol. Iedere stam heeft zijn eigen masker. Vandaag ga je zelf zo'n masker maken!



Duimpiano

Een duimpiano wordt veel gebruikt in de Afrikaanse muziek. Pak snel een schroevendraaier, een leeg blik en wat hout en ga aan de slag!

we eten vandaag brood

Donderdag in Zuid-Afrika



Hoe krijg je het mee?

Het is niet overal ter wereld zo makkelijk om eten en drinken te vinden. En dan moet je het ook nog maar mee zien te krijgen. Lukt het jou om eten en drinken mee te krijgen naar huis?



Afrikaanse huisjes

In Zuid-Afrika beschilderen de vrouwen van de Ndbele stam de huizen van de buitenkant met mooie figuren en kleuren. Hier maken jongens en meisjes mooie Afrikaanse huizen!

We eten vandaag brood.

Vrijdag in Madagaskar



Healthy Lion

Lion betekent leeuw! Kennen jullie het bekende Lion-snoepje? Een heerlijk tussendoortje met chocolade, crunchy stukjes en caramel. Wij maken hier de gezonde variant van!



Olifantentandpasta

Een olifant heeft natuurlijk enorme slagstanden dus daar heb je ook heel veel tandpasta voor nodig. Maak het zelf tijdens dit experiment!

we eten vandaag brood



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken