

Poldersprong BSO

Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!

Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder continent gaan we op avontuur in verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we ons rugzakje op de wereldkaart, precies in het land dat we die dag hebben bezocht! Zo vullen we de wereldkaart met onze rugzakjes vol belevenissen!

Groetjes,

Mike en Annemarie

Maandag in Argentinië



Zwemmen

De Grutto's gaan vandaag zwemmen bij de Tweesprong.

Neem je je zwemkleding mee? We smeren boterhammen en nemen die mee naar het zwembad.

Dinsdag in Curaçao



Tropische cocktails

Als aperitiefje, na het diner, op een zonnig terras... voor elke gelegenheid valt er wel een lekkere cocktail te bedenken. Maar waarom zouden alleen grote mensen van die lekkere mixdrankjes mogen genieten? Daarom maken wij nu kindercocktails!



Krabbenbal

Kun jij lopen als een krab? Dat lukt vast, maar of het ook lukt om als krab te voetballen... Probeer het uit!

We eten brood.



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken

Poldersprong BSO

Woensdag in Brazilië



Tooi der natuur

Wat is dit prachtig zeg! Een tooi van echte bloemen en blaadjes voor het Braziliaanse carnaval. We maken dit zelf door de natuur in te gaan en onze eigen materialen uit te kiezen.



Carnaval ritmemuziekstuk

Muziek in Zuid-Amerika is heel ritmisch: er wordt gebruik gemaakt van stokken, shakers, sambaballen en meer! Wij gaan met eigen instrumenten ritme leren kennen!

We eten brood.

Donderdag in Suriname



Honkbal

We spelen een potje honkbal. Het lijkt erg op slagbal, maar is net even iets anders. Sla de bal weg en rennen maar!



Jungle Juice

Om deze juice te maken gaan we aan de slag met fruit snijden! Daarna drinken we ons zelfgemaakte sapje.

Vrijdag in Peru



Lama marionet

In Peru leven veel lama's en alpaca's. Deze vrolijke lama marionetten zijn superleuk om te maken en geven ook daarna nog veel speelplezier.



De lachende lama's

Speel een beetje drama als een knotsgekke lama! We doen verschillende theaterspelletjes en krijgen zeker weten de slappe lach tijdens een potje lachende lama's.

We eten brood.



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken