

Spetters BSO

Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!

Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder continent gaan we op avontuur in verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we ons rugzakje op de wereldkaart, precies in het land dat we die dag hebben bezocht! Zo vullen we de wereldkaart met onze rugzakjes vol belevenissen!

Deze week zijn we in Noord-Amerika. We starten de week in **Mexico** waar we cactussen van steen gaan maken en lekkere **guacamole**. Op dinsdag brengen we een bezoek aan de USA, waar we een ster op de walk of fame gaan maken en **flag football** spelen. Op donderdag in Canada maken we een eland van vilt en gaan we zwemmen.

Maandag in Mexico



Mexicaanse cactussen van steen

Deze cactus prikt niet! We beschilderen gladde stenen die er uit zullen zien als levensechte cactussen.



Guacamole

Zelf guacamole (spreek uit: gwa-kamole) maken moeilijk? Nee hoor. Het is gewoon een kwestie van een beetje mengen van de juiste ingrediënten. Lekker bij nacho's!

Lunch: nacho's uit de oven

Dinsdag in de USA



American Football

Wat een stoere sport is American Football! Wij spelen een variant zonder tackelen. Net zo stoer, maar wel wat veiliger. Doe je mee?



Walk of fame

Maak je eigen ster op de BSO-walk of fame.

Lunch: bolletjes



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken

Spetters BSO

Donderdag in Canada



Uitstapje: Zwemmen in de tweesprong

Vandaag gaan we zwemmen bij de tweesprong in Roelofarendsveen. Wat voor attractie zal er vandaag in het water liggen? Neem je zwemspullen en handdoek en je fiets mee.



Eland van vilt

Een eland is een zeer groot dier met een grote snuit en een gewei, die veel voorkomt in Canada. Wij maken er eentje na van vilt!

Lunch: brood



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken