



Hallo allemaal,

Het is weer herfstvakantie! En dan denk je toch al gauw aan grijze, regenachtige dagen. Maar om toch een vrolijk gevoel te hebben op zulke dagen hebben we een aantal leuke activiteiten bedacht met het thema weer. Zo gaan we een paraplu-schilderij maken, proefjes doen om natuurverschijnselen na te bootsen en een zonnewijzer maken. Er is een leuk uitje naar de Olmhorst, appels&peren plukken. En we kunnen natuurlijk niet vergeten dat het aan het einde van de herfstvakantie alweer Halloween is. Dus we gaan ons zelf schminken als griezels en maken er een foto van die we kunnen bewaren in ons zelf versierde fotolijstje.

Wij hebben er zin in!

Groetjes Daniëlle, Debbie en Erika

Maandag 24 oktober



Waterweetjes

Doen jullie mee met een aantal toffe proefjes? Er zijn verschillende natuurverschijnselen die we na kunnen bootsen! Zo gaan we proefjes doen om tornado's, regen en wolken te maken!



Weerballen

Weet jij waar de zon is? En weet je dan ook waar de regen is en waar de regenboog moet verschijnen? Gooi vanuit de juiste hoek de bal in de mand en je verdient punten!

Vandaag eten we pannenkoeken.

Dinsdag 25 oktober



Onder moeders paraplu

We maken een mooi paraplu-schilderij! Er zijn verschillende soorten om uit te kiezen. Welke soort kies jij?



Maak een zonnewijzer

Hoe handig zou het zijn als we niet meer hoeven te vragen hoe laat het is als we buiten aan het spelen zijn? We gaan onze eigen zonnewijzer maken en kunnen zo zelf de tijd bijhouden!

Vandaag eten we brood.



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken



Woensdag 26 oktober



Uitstapje: Zelfpluk Landgoed Olmenhorst

In de maanden September en Oktober zijn de appels en peren bij landgoed de Olmenhorst rijp om te plukken! Een bijzonder dagje uit in de natuur, leuk voor jong en oud.

Graag om 9.00 aanwezig!



Weerkwartet

Na regen komt zonneschijn.. Het is WEER zo ver: tijd voor een potje (weer)kwartet! Lukt het jou om zoveel mogelijk setjes bij elkaar te sprokkelen?

Vandaag eten we brood.

Donderdag 27 oktober



Uitstapje: Zwemmen in de tweesprong

Vandaag gaan we zwemmen bij de tweesprong in Roelofarendsveen. Wat voor attractie zal er vandaag in het water liggen? Neem je zwemspullen en handdoek mee.

Graag om 9.00 aanwezig met fiets en zwemspullen!



Movie middag: Monster House of Dolfje Weerwolfje?

Wat is er nu fijner dan even niets te hoeven doen..? We gaan in de chill-stand en kijken samen naar een leuke film maar ook spannende film!

Vandaag eten we brood.

Vrijdag 28 oktober



Griezelige foto's

Zoek een plek, vermom je als spook, mummie of ander eng karakter en ga aan de slag met het maken van griezelige foto's! Welke foto geeft jou de kriebels?



Broodje afgehakte vinger

Griezelig klinkt het hè, een broodje afgehakte vinger? Van een knakworst gaan we een vinger maken. Leer hoe je het maakt en houd vervolgens thuis iemand voor de gek!

Vandaag eten we een broodje knakworst.

