



Ciao lieve Uilen,

Benvenuto in Italia! Deze week staat in het teken van Italië.

We spelen het spel tien tellen in Italië, leren schilderen als Michelangelo. We smikkelen van pizzabroodjes en pasta met bolognesesaus, gaan met elkaar op jacht op de Mona Lisa en kijken wat we allemaal met spaghetti kunnen doen!

Groetjes Danielle, Luc en Erika

### Maandag 2 Mei



#### De jacht naar Mona Lisa

Weet jij hoe de Mona Lisa eruit ziet? Zoek de deelnemers met puzzelstukjes en zet ze snel op de juiste plek. Welk team vormt als eerst een compleet schilderij?



#### Pasta kunst

Pasta kun je niet alleen eten, je kunt er ook hele mooie kunstwerken van maken. Maak jij bloemen, vlindertjes of rupsen?



#### Voetbal: Ac Milan - Juventus

Altijd al een potje voetbal willen spelen op de BSO? Dan is dit je kans. Wie wint de wedstrijd? Wordt het Ac Milaan of Juventus?  
**Vandaag eten we brood.**

### Dinsdag 3 Mei



#### Schilderen als Michelangelo

Michelangelo schilderde in 4 jaar tijd het prachtige plafond van de Sixtijnse kapel in Rome. Wat een uitdaging om dit al liggend op je rug te moeten doen. Test maar eens uit hoe moeilijk dat is!



#### Spaghetti piramide

We gaan aan de slag in teams. Welk team lukt het om met spaghetti en marshmallows als enige materialen, een mega grote piramide te bouwen?

**Vandaag eten we pasta met bolognesesaus.**



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken



### Woensdag 4 Mei



#### Pizza van papier

Even wachten... pizza! We gaan een pizza bakken. Nee, geen echte, maar eentje van vilt. Wat vind jij lekker op je pizza?



#### Hoe sterk is spaghetti?

Spaghetti heb je vast wel eens gegeten, maar wist je dat je er ook een experiment mee kunt doen? Het lijken hele dunne stokjes, dus wij gaan kijken hoe sterk ze zijn. Hoe veel kracht zouden ze hebben?

**Vandaag eten we brood.**

### Donderdag 5 Mei



#### Ijsscoupe van stoepkrijt

Een ijsje dat echt helemaal nooit meer bederft in mooie kleurtjes die je zelf mag kiezen. Maak jij 'm ook?



#### Tien tellen in Italië

Een spannende combinatie tussen tikken en verstoppertje! Hoe minder tellen er over blijven, hoe sneller je moet lopen.

**Vandaag eten we pizzabroodjes.**

### Vrijdag 6 mei



#### Uitstapje: Zwemmen in de tweesprong

Vandaag gaan we zwemmen bij de tweesprong in Roelofarendsveen. Wat voor attractie zal er vandaag in het water liggen? Neem je zwemspullen en handdoek mee.

**Graag om 9.30 uur aanwezig en vergeet je fiets niet!**



#### Movie middag

Wat is er nu fijner dan even niets te hoeven doen...? We gaan in de chill-stand en kijken samen naar de film Luca. Luca, een jong zeemonster, beleeft een onvergetelijke zomer aan de Italiaanse Riviera.

**Vandaag eten we brood.**

**Let op: Alle activiteiten zijn onder voorbehoud i.v.m. het mogelijk samenvoegen van groepen.**



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken