

Backpack je gek in Oceanië - Knuffelberen en Troetelberen week 2

18 juli
t/m
22 juli



Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!

Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder continent gaan we op avontuur in verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we ons rugzakje op de wereldkaart, precies in het land dat we die dag hebben bezocht! Zo vullen we de wereldkaart met onze rugzakjes vol belevenissen!

We zijn aangekomen in Oceanië en brengen op maandag een bezoek aan Australië. **Springen als een kangoeroe** en daarna snel door met de boot naar Nieuw-Zeeland, waar we creatief aan de gang gaan met **kinetisch zand** en **de haka** leren. Op woensdag vliegen we door naar Hawaï, waar we kijken **wat blijft drijven** en toffe **maskers van bladeren** maken. Ga door naar Indonesië en ontdek het **aapje** tussen de bladeren. We sluiten de week af in Papoea-Nieuw-Guinea, waar we **schildpadden** knutselen en het spel **dwars door de jungle** spelen.

Maandag in Australië



Springen als een kangoeroe

We gaan een zakloopestafette doen. Welke groepje is het snelst.



Interne aanbieder: workshop ballonfiguren maken

Onze collega Sandra van de Put gaat samen met de kinderen ballonfiguren maken.

Dinsdag in Nieuw-Zeeland



Kinetisch zand maken

Tijdens deze activiteit gaan we zelf het zand van Nieuw-Zeeland maken. Het voelt lekker aan je handen maar blijft niet plakken. Ontdek het zelf!



De haka

Je ziet de haka wel eens aan het begin van sportwedstrijden in Nieuw-Zeeland. Er worden krachtige bewegingen gemaakt en oerkreten uitgeslagen. Dit gaan we zelf leren!



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken

Backpack je gek in Oceanië - Knuffelberen en Troetelberen week 2

18 juli
t/m
22 juli



Woensdag in Hawaï



Drijven of zinken

Wat blijft er drijven en wat zinkt? Bij dit proefje maken we zelf een inschatting en proberen we het vervolgens uit.



Maskers van bladeren

In Papoea-Nieuw-Guinea komen wel duizend verschillende bevolkingsgroepen voor! Iedere groep heeft hun eigen taal, tradities en manier van kleden. Zo ook groepen met de meest prachtige maskers. Gebruik bladeren van buiten om je eigen toffe masker te maken!

Donderdag in Indonesië



Pop-up aapje

Zie jij het aapje ook tussen de bladeren verschijnen in Indonesië? Met een satéprikker in een toiletrol beweeg je een leuk aapje op en neer.



Levend Snake

Rennen! Ontwijk de bek van de slang, terwijl de slang steeds langer wordt!

Vrijdag in Papoea-Nieuw-Guinea



Schildpadden

In Papoea-Nieuw-Guinea zijn er veel schildpadden. Het schild van een schildpad is heel hard. Wij maken een schildpad die wat minder hard is. Er zijn diverse ontwerpen mogelijk. Waarvoor kies jij?



Dwars door de jungle

In 5 kleine spelletjes oefenen we belangrijke survival technieken. Wie weet als eerste de veilige top van de boom te bereiken?



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken