

# Backpack je gek in Azië - Mussen

01 augustus  
t/m  
05 augustus

## Poldersprong BSO

Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!

Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder continent gaan we op avontuur in verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we ons rugzakje op de wereldkaart, precies in het land dat we die dag hebben bezocht! Zo vullen we de wereldkaart met onze rugzakjes vol belevenissen!

Welkom in Japan! Speel de speurtocht **kimono's en sushi!** In China bakken we **fortune cookies**. In India komen we helemaal in de jungle-sferen! We maken een **bloemen theater** en rennen de **colour run**. We vliegen door naar Vietnam waar we smullen van een **vega loempia**. Het einde van deze week brengen we door op de Filipijnen, waar we onze eigen **flessenpost** maken en de strijd met elkaar aangaan tijdens **Expeditie Robinson**.

Groetjes,

Amy en Natascha

## Maandag in Japan



### Kimono's en Sushi

Weet jij wat een kimono is? Geef het goede antwoord en word rijk. Voltooi de opdracht en verdien veel yen!



### Playback je gek

In Japan zijn ze gek op karaoke zingen. Tijdens deze activiteit kruipen we in de rol van Japanners en Playbacken we ons gek! Je mag nadoen wie je maar wilt. Hoe gekker hoe beter!

**Vandaag eten we boterhammen met divers beleg.**



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken

## Poldersprong BSO

### Dinsdag in China



#### Gelukspoppetjes maken

Gelukspoppetjes komen uit China en Chinezen zeggen dat deze poppetjes geluk brengen. Voor wie maak jij er eentje?



#### Fortune cookies

Heb jij wel eens een 'fortune cookie' gezien? We maken deze bijzondere Chinese gelukskoekjes zelf! Welke tekst verstop jij in jouw koekje?

**Vandaag eten we boterhammen met divers beleg.**

### Woensdag in India



#### Bloemenmandala

De mandala kun je tegenwoordig overal vinden, maar heeft zijn oorsprong in India. Wij maken een versie met bloemen en groen uit de tuin. Pak een mandje en een schaar, en hup naar buiten!



#### Colour run

De colour run is ontstaan in India waar ze veel kleurenfestivals, waar ze strooien met gekleurd poeder. Met (oud) stoepkrijt en een blender gaan we kleurenpoeder maken. Daarna is het tijd om naar buiten te gaan en het parcours rond te rennen!

**Vandaag eten we boterhammen met divers beleg.**

### Donderdag in Vietnam



#### Externe aanbieder: Reptielen presentatie

Een medewerker van Exotus Serpenti komt langs en geeft een unieke presentatie over reptielen. Kinderen komen meer over reptielen te weten EN krijgen de kans om een slang of hagedis te aaien of aan te raken!



#### Vega loempia

Als je aan Vietnam denkt, dan denk je natuurlijk aan loempia's. Een heerlijke knapperige snack vol groenten. Echt om te smullen zo lekker!

**Vandaag is dit onze lunch.**



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken

## Poldersprong BSO

### Vrijdag in de Filipijnen



#### Maak je eigen flessenpost!

Op de eilanden van de Filipijnen, kun je door een brief in een fles te doen, een boodschap overbrengen naar één van de andere eilanden. Vandaag maken we onze eigen flessenpost!



#### Expeditie Robinson

Het komt aan op samenwerking, doorzettingsvermogen en het gebruik van zintuigen. Alleen de personen die alle eigenschappen bezitten kunnen de proeven tot een goed einde brengen.

**Vandaag eten we boterhammen met divers beleg.**



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken