

Backpack je gek in Noord- Amerika - Orka's en Pinguins

08 augustus
t/m
12 augustus



Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!

Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder continent gaan we op avontuur in verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we ons rugzakje op de wereldkaart, precies in het land dat we die dag hebben bezocht! Zo vullen we de wereldkaart met onze rugzakjes vol belevenissen!

Welkom in Noord-Amerika, zoals jullie zien gaan we ook deze week weer allemaal leuke en verschillende activiteiten doen!

Maandag in Costa Rica



Lunch

Vandaag nemen we brood en beleg mee naar het zwembad en lunchen we in het zwembad



Chille middag

Omdat je van zwemmen zo moe wordt houden we de middag lekker chill! We kijken een filmpje, maken een tekening, knutselen wat of we oden iets anders waar we zin in hebben.



Filmrol koekjes

De ouderwetse filmrol staat nog steeds symbool voor Hollywood. Wij maken heerlijke koekjes in de vorm van een filmrol. Lekker om op te eten, en leuk om te zien!

Dinsdag in de USA



Lunch

Vandaag eten we een lekkere boterham bij de lunch



De Prank Show

Weet jij wat pranks zijn? Dit het Amerikaanse woord voor grapjes. Het zijn plagerige grapjes waar je van in de war kan raken. Wij maken pranks, voeren deze uit en filmen dit. Lachen!



Zwemmen bij de Tweesprong

Vandaag gaan we op de fiets naar zwembad de Tweesprong.

Niet vergeten: je fiets en zwemkleding!



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken

Backpack je gek in Noord- Amerika - Orka's en Pinguins

08 augustus
t/m
12 augustus



Woensdag in Cuba



Tropische cocktails

Als aperitiefje, na het diner, op een zonnig terras... voor elke gelegenheid valt er wel een lekkere cocktail te bedenken. Maar waarom zouden alleen grote mensen van die lekkere mixdrankjes mogen genieten? Daarom maken wij nu kindercocktails!



Lunch

Vandaag eten we een lekkere boterham bij de lunch



Cuba party

Kom in je meest tropische outfit! We gaan er een swingend feestje van maken!

Donderdag in Mexico



Quesadilla's

Quesadilla's zijn voor Mexico wat 'tosti's' zijn voor Nederland. Letterlijk betekent het woord 'kaasdingetje'. Ze worden gemaakt van maïs- of bloemtortilla's en zijn populair in combinatie met pittige salsa's, chilisaus of met guacamole. De vulling bevat in elk geval kaas, soms ook reepjes gare kip, chorizo, champignon of bijvoorbeeld ham. Smullen!!!



Lunch

Vandaag eten we zelf gemaakte quesadilla's bij de lunch. Als je meer honger hebt kun je nog een boterham eten.



Gelukshanger "Ojo de Dios"

De "Ojo de Dios" is een oud symbool van de Huichol stam uit Mexico. Ze werken als bescherming voor iedereen die er een heeft. Voor wie maak jij deze gelukshanger?



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken



Vrijdag in Canada



Water-tikspellen

Er zijn veel verschillende soorten tikspellen! Deze keer doen we tikspelletjes met een waterthema. Welk tikspel lijkt jou het leukste? Schepnet-tikkertje, inktvistikkertje of misschien eilandtikkertje?

Lunch

Vandaag eten we een boterham bij de lunch

Canadese vlag

Kennen jullie de Canadese vlag, met de beroemde 'maple leaf'? Wij gaan proberen deze vlag na te maken. Kies of je dit met krijt of vloeipapier wilt doen en ga aan de slag!



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken