

Spetters BSO



Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!

Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder continent gaan we op avontuur in verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we ons rugzakje op de wereldkaart, precies in het land dat we die dag hebben bezocht! Zo vullen we de wereldkaart met onze rugzakjes vol belevenissen!

Welkom in Japan! Zoals je ziet staan er weer allerlei leuke activiteiten op de planning!

Maandag in Japan



Sumoworstelen

Sumoworstelen is een Japans traditionele sport. Ga net als de bekende sumoworstelaars de strijd aan tegen de andere sumo's en win! Dit doen we samen met ons team: worstelen maar!



Lunch

Vandaag eten we een tosti, heb je meer honger dan kun je nog een boterham eten.



Playback je gek

In Japan zijn ze gek op karaoke zingen. Tijdens deze activiteit kruipen we in de rol van Japanners en Playbacken we ons gek! Je mag nadoen wie je maar wilt. Hoe gekker hoe beter!

Dinsdag in China



Externe aanbieder: Taekwondo

een stijlvolle en veelzijdige vechtsport



Lunch

Vandaag eten we een boterham als lunch



De Tempel van de zilveren gong

In China kom je op elke hoek van de straat een tempel tegen. Lukt het jou om de tempel van de zilveren gong te betreden zonder dat je gepakt wordt door de boze tempelgeesten?

Woensdag in India



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken

Backpack je gek in Azië - Orka's en Pinguins

01 augustus
t/m
05 augustus

Spetters BSO



Zwemmen in de Tweesprong

Vandaag gaan we zwemmen bij de Tweesprong!

Niet vergeten: Fiets en zwemkleding



Lunch

Vandaag nemen we brood en beleg mee naar het zwembad en eten we daar een boterham.



Chille middag

Omdat zwemmen veel energie vraagt houden we het in de middag lekker chill! We kijken in ieder geval een filmpje.

Donderdag in Vietnam



Vega loempia

Als je aan Vietnam denkt, dan denk je natuurlijk aan loempia's. Een heerlijke knapperige snack vol groenten. Echt om te smullen zo lekker!



Lunch

We eten de vegetarische loempia's die we gemaakt hebben! Heb je meer honger dan kun je nog een boterham eten.



Aziatische lampion

Een Aziatische lampion maken is een feestje om te doen! Kies de kleuren uit die je wilt gebruiken, versier de lampion naar keuze en zet hem in elkaar.



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken

Spetters BSO

Vrijdag in de Filipijnen



Interne aanbieder: workshop schminken

Onze collega Sandra van de Put leert de kinderen de basisbeginselen van het schminken. Kinderen mogen bij elkaar oefenen en Sandra geeft tips en advies.



Lunch

Vandaag eten we een boterham.



Japans memory

We spelen een Japans memory spel, heb jij de sushi of de waaier twee keer? Dan mag je nog een keer!



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken