

# Backpack je gek in Afrika - Vossen en Hagedissen

11 juli  
t/m  
15 juli

## Zonnewijzer BSO



Hey, ga je mee? Doe je rugzak om en ga met ons mee op wereldreis!

Elke week bezoeken we een ander werelddeel en in ieder continent gaan we op avontuur in verschillende landen. Aan het eind van de dag prikken we ons rugzakje op de wereldkaart, precies in het land dat we die dag hebben bezocht! Zo vullen we de wereldkaart met onze rugzakjes vol belevenissen!

We starten onze wereldreis in Afrika, waar we in Marokko een **cactus** maken en een tikspel met **kamelen en dromedarissen** spelen. Geen tijd om te blijven, want we gaan daarna direct door naar Egypte waar we van elkaar een **mummie** maken en smullen van **jummie mummie bananen**. Op woensdag komen we aan in Botswana waar we **Afrikaanse trommels** knutselen en op donderdag leren we **Afrikaans dansen** met dansjuf Anouk! We sluiten de week af in Madagaskar waar we een **zebracake** maken en een **nijlpaard** knutselen.

Heel veel plezier en lieve groetjes van het BSO Zonnewijzerteam,

Meryem, Eva, Suzanne, Jeroen, Laura en Ilse

## Maandag in Marokko



### Een woestijn vol cactussen

Ben je wel eens in een woestijn geweest? Misschien weet je wel dat daar allerlei cactussen groeien. Vandaag maken we een cactus van klei met flinke prikkels eraan. Pas op! Laat je niet prikken!



### Hoor je kameel of dromedaris?

In dit tikspel staan de kamelen en dromedarissen tegenover elkaar. Wie zal de winnaar van de woestijn zijn?

**Mmmmm, vandaag eten we poffertjes bij de lunch!**



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken

# Backpack je gek in Afrika - Vossen en Hagedissen

11 juli  
t/m  
15 juli

## Zonnewijzer BSO

### Dinsdag in Egypte



#### Toiletpapier mummies

Wie maakt de beste mummie? Dit wordt echt lachen!



#### Jummie mummie bananen (met witte chocolade)

Egypte staat bekend om zijn mummies. Best spannend misschien? Maar deze mummies zijn echt heerlijk om op te eten.

**Vandaag eten we brood bij de lunch.**

### Woensdag in Botswana



#### Afrikaanse trommels

Dit kleurrijke en eenvoudige drumstel geeft een heel mooi geluid. Ook de versieringen maak je zelf!



#### Apenkooien

Spring als een aap van hindernis naar hindernis en zorg dat je niet geraakt wordt! Wat is dit toch altijd een feest om te doen. Leef je lekker uit!

**Bij de lunch eten we wentelteefjes.**

### Donderdag in Zuid-Afrika



#### Externe aanbieder: dansworkshop

Dansdocente Anouk Ram komt een dansworkshop geven aan de kinderen. Dansen jullie mee?!



#### Bij de beesten af!

Een tijger, T-Rex of paard in de BSO? Google zorgt ervoor dit het lukt! Doe je mee met deze toffe opdrachten? Het is echt bij de beesten af...!

**Tussen de middag eten we boterhammen.**



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken

## Zonnewijzer BSO

### Vrijdag in Madagaskar



#### Nijlpaarden

Een indrukwekkend groot en grijs dier, dat is een nijlpaard. Ze zien er vaak zo lekker loom en tevreden uit. Wij maken onze eigen versie.



#### Zebracuse bakken

Een cake met strepen, het ziet eruit als een kunstwerk. We gaan een zebracuse bakken, met jawel, zebra strepen! Eet dit streepje voor streepje op .... Jammie!!

**We eten brood tussen de middag.**



creatief



expressie



natuur



cultuur



beweging



techniek



koken